

De sterren van de dierenriem

Eindelijk lente! Nog steeds kunnen we 's nachts de sterren van de dierenriem mooi zien. Terwijl de zon steeds hoger komt te staan, dalen deze sterrenbeelden.

Ga ik op reis, dan kom ik van alles tegen. Maar natuurdichteres Henriëtte Henskens kijkt door het raam naar de blauwe lucht en ze denkt...

Heelal

dat we hier toch zomaar zitten
in dat onmetelijke heelal
bezig met onze kleinigheden
onwetend van dat al

witte dwergen, rode reuzen
achter 't blauw, zoals betelgeuze
dubbel sterren, melkwegen.

we maken chocoladevla
en terwijl we de suiker wegen
ontploft ergens een supernova

of zal ik er pudding van maken?
zou dat op al die verre planeten
ook zo lekker smaken?

Henriette Henskens

