

Wat is geluk?

Henriëtte Henskens (hierop de foto met pikkende merel op haar hoed van fotograaf Henk Warnaar. Een medewerker van Natura 2000 noemde haar ooit 'het natuurvrouwtje uit Schoorl'. Henriëtte reageert met haar nieuwe gedicht op de recente column 'Geluk' in deze krant van Giselle Ecury met het volgende gedicht:



Wat is geluk?

er is veel over geschreven

toen zag ik die mensen uit Amsterdam

bij het witte kerkje bleven zij staan

achterop de fiets hun kleine uk

geluk is ook:

de kerkklok elf maal horen slaan