

Geef honden wat lichtere kost voor de feestmaand!

Om eerlijk te zijn: de eer voor dit vers komt gedeeltelijk toe aan het hondenvrouwtje, die leverde een stukje van de tekst aan.

En dit alles gebeurde... juist! in de Schoorlse Duinen. Natuurdichteres Henriëtte Henskens van de Duinstichting legt het uit in een gedicht.

honden eetprobleem

ha, die hond van die meneer
daar even verderop
legt ie wat lekkers neer
een lekker geurend prakje
wat nu! het wordt opgeraapt
voor mijn neus weggekaapt
en verdwijnt in een zakje
feestmaal van mijn dromen
de kostbaarheid is meegenomen.

de vrouw denkt,
er moet toch iets zijn
het dier heeft een tekort
ik zal uitvinden
wat er aan schort
om de paar uur een hapje bereiden
uitgelezen vlees met groentetjes
het ongewenst gedrag vermijden
alles heeft ze geprobeerd
totdat de hond haar leven regeert.

met Sinterklaas,
kreeg hij biefstuk van de haas.
heerlijk maar toch...
het allerfijnste met kerst
voor 't vrouwtje de rug van een ree
voor de hond bij het diner...
dat wat die ree heeft uitgeperst!

Henriëtte Henskens

